

KINDERZONDAGSBRIEF

Nr. 20– 13 augustus 2020

Hallo allemaal

Vorige week ging het over zegenspreuken. Jezus staat op een berg en de mensen luisteren naar hem. Vandaag gaan we daarmee verder. Want Jezus was nog niet uitverteld. Hij legt uit wat kenmerkend is voor zijn leerlingen. Waar herken je hen aan? Om dit duidelijk te maken gebruikt Jezus drie beelden: zout, een stad op een berg, en licht. Deze beelden hebben als overeenkomst dat het erom gaat dat de leerlingen zichtbaar zijn en invloed

Het gaat dus onder andere over zout. Je hebt vast wel eens zout geproefd. Hoe vond je dat smaken? Zout zit in heel veel dingen die we eten, ook al proeft je het niet altijd. Maar je proeft wel het verschil als er geen zout in zit. Het is dus een belangrijk onderdeel. Jezus zegt in het verhaal dat wij zout moeten zijn, om verschil te kunnen maken in de wereld.



Het Bijbelverhaal staat in Mattheüs 5: 13-16

Voor de kinderen van 4-8 jaar

Jij bent net als zout

Jezus zit op een steen op een berg. Aan Petrus en zijn vrienden en aan alle mensen en kinderen die zitten te luisteren, vertelt hij over Gods nieuwe wereld. Over hoe 'gelukkig' je bent als je daarbij mag horen.

'Als je met mij meegaat', zegt Jezus, 'als je mijn leerling bent', dan ben je het zout dat de wereld nodig heeft.

Huh?

Petrus kijkt verbaasd. Wat zegt Jezus nu? Zout? Zout is toch helemaal niet lekker, toch?

Maar wacht even.

Toen Petrus klein was heeft hij wel eens een stuk brood geproefd waar geen zout in zat. Zijn moeder was vergeten zout in het deeg te doen. Het brood smaakte heel anders dan anders. Het had eigenlijk geen smaak.

Er hoeft maar een klein beetje zout in het brood. Maar als het er niet in zit, dan mis je iets.

Als je vis of vlees wilt bewaren, heb je ook zout nodig. Dat heeft Petrus vroeger van zijn vader geleerd. Als je een vis niet meteen opeet, dan gaat hij stinken en rotten. Maar als je een vis door het zout rolt en daarna droogt in de zon, kun je hem lang bewaren. Dan blijft hij goed. Zout zorgt ervoor dat eten niet bederft. Zout lijkt onbelangrijk. Het zijn maar heel kleine korreltjes. Het is niet eens lekker. Je kunt er niet zomaar een hap van nemen. Maar je hebt het hard nodig!

'Als het zout niet zout meer is', zegt Jezus, 'dan kun je het net zo goed weggooien. Dan is het niks waard. Net zoals gewoon zand niks waard is.

Petrus denkt terug aan die dag, een paar maanden geleden, waarop Jezus langs kwam toen hij aan het vissen was. 'Ga met me mee', zei Jezus toen. En Petrus en zijn broer deden het. Ze lieten hun visnetten in de steek en ze gingen met Jezus mee.

Was dat wel een goed idee? Ja, denkt Petrus nu. Dat was een heel goed idee. Het beste wat hij ooit heeft gedaan: met Jezus meegaan. Want als je bij Jezus hoort, dan heb je een belangrijke taak.

Dan kun je de wereld beter en mooier maken. Je bent net zo belangrijk als al die korreltjes zout. Dat is wat Jezus bedoelt.

Jezus vertelt nog verder. 'Als je mijn leerling bent', zegt hij, 'dan ben je licht in deze wereld.' Jullie weten allemaal dat je geen emmer over een lamp heen moet zetten. Want dan zie je niets van het licht en is het nog steeds donker. Nee, een lamp moet je hoog neerzetten, zodat iedereen alles goed kan zien in het licht.

Petrus krabt aan zijn hoofd. Hij weet wat er in de heilige boeken staat. Het licht in de wereld – dat is God. En de mensen in Israël moeten ervoor zorgen dat Gods licht overal op aarde schijnt. Zodat alle mensen op aarde weten: We moeten bij de God van Israël zijn. Hij zorgt voor ons. Hij kan ons helpen.

Jezus gaat verder: 'Jullie moeten een licht zijn. Jullie moeten Gods licht laten zien. Dat doe je door goede dingen te doen. Als de mensen dat zien, snappen ze: We moeten bij God zijn. Hij is onze vader.

Petrus denkt na. Het is best lastig wat Jezus vertelt. Maar hij begrijpt: als je bij Jezus hoort dan moet je dat niet geheimhouden. Het is juist goed als andere mensen het weten. Want jij kunt ze laten zien wie God is. Hoe goed God is. En dat hij voor je zorgt.

Voor de kinderen van 8-12 jaar

De bijzondere taak van de leerlingen Jezus zei tegen zijn leerlingen: 'Jullie zijn het zout in deze wereld. Zout heeft een sterke smaak. Maar als het zijn smaak verliest, kun je het niet opnieuw zout maken. Dan is het waardeloos en wordt het weggegooid. Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren.'

Samen zingen
Hij klimt met je mee



Jullie zijn het zout in deze wereld.
Zout heeft een sterke smaak.

MATTEÛS 5:13



Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen
voor alle mensen. Dan zien ze de goede
dingen die jullie doen. En dan zullen ze
jullie hemelse Vader eren.

MATTEÛS 5:16



Samen doen

14. OM TE DOEN

4-8 jaar

Zout verspreidt kleur

Zoals zout smaak aan eten geeft, zo geven leerlingen van Jezus kleur aan de wereld. In dit proefje ontdekken de kinderen dat zout ook kleur verspreidt.

Wat heb je nodig?

Per kind:

- een vel karton

En verder:

- stiften of potjes met vloeibare lijm
- één pak zout per tien kinderen
- een bak om het zout in op te vangen
- verfwasten
- verschillende kleuren waterverf
- krantenpapier voor op de tafels
- verfschorten
- keukenrolpapier

Aan de slag:

- De kinderen maken met lijm een eenvoudige tekening op papier (een regenboog, een bloem, een huis, een poppetje, enzovoort).
- De kinderen strooien zout over de natte lijm. Schud het teveel aan zout in de bak.
- De kinderen dopen hun kwast in een kleur verf en raken met hun kwast voorzichtig het zout aan.
LET OP: niet verven met de kwast, want dan lopen alle kleuren door elkaar. De kinderen tikken met de kwast het zout alleen kort aan.
- Zien de kinderen hoe het zout zelf de kleur verspreidt over de lijnen van hun tekening?



Tip

Is tekenen met lijm iets te moeilijk? Print dan van tevoren een eenvoudige lijntekening uit die de kinderen kunnen overtrekken met de lijm.





LAAT JE LICHT SCHIJNEN

Jezus geeft ons de opdracht om een licht te zijn. Door goede dingen te doen laten we Gods licht zien.

8-12 jaar

Laat je licht schijnen

Jezus geeft ons de opdracht om een licht te zijn. Door goede dingen te doen laten we Gods licht zien. In dit proefje maken de kinderen licht met een ballon.

Wat heb je nodig?

- een ballon
- een spaarlamp
- droog haar
- een donkere ruimte

Aan de slag:

- Blaas de ballon op en leg er een knoopje in.
- Doe alle lampen uit en doe de gordijnen dicht, of ga met elkaar naar een donkere ruimte.
- Wat denken de kinderen dat er gebeurt als je de ballon tegen de spaarlamp houdt?
- Eén van de kinderen wrijft met de ballon over zijn of haar haar. Een ander kind houdt de spaarlamp vast.
- Het kind houdt de ballon tegen de spaarlamp aan. Zorg dat je tussendoor met de ballon niet iets anders aanraakt, anders verliest de ballon zijn statische lading.
- Wat gebeurt er?
- Een ander kind laadt de ballon opnieuw op door over het haar te wrijven.

- In plaats van de ballon tegen de lamp te houden, beweegt het kind voorzichtig de ballon over de lamp.
- Is er verschil met de eerste keer?

Uitleg:

Door de wrijving tussen de ballon en het haar ontstaat statische elektriciteit.

Als je de ballon daarna tegen de fitting van de spaarlamp houdt, ontstaat er elektrische stroom.

De spaarlamp geeft licht. Door de ballon over de lamp te bewegen, wordt het licht feller.

LET OP: Dit proefje kun je niet doen met een gloeilamp.

De ballon zorgt voor te weinig stroom om de gloeilamp licht te laten geven.

WAT HEB JE NODIG?

* EEN BALLON * EEN SPAARLAMP * DROOG HAAR * EEN DONKERE RUIMTE

1 BLAAS DE BALLON OP EN LEG ER EEN KNOOPJE IN.

2 DOE ALLE LAMPEN UIT EN DOE DE GORDIJNEN DICT...
...OF GA MET ELKAAR NAAR EEN DONKERE RUIMTE.

3 EÉN VAN DE KINDEREN WRIJFT MET DE BALLON OVER ZIJN OF HAAR HAAR. EEN ANDER KIND HOUDT DE SPAARLAMP VAST.

4 HOUD DE BALLON TEGEN DE SPAARLAMP AAN.

5 LAAD DE BALLON OPNIEUW OP EN BEWEEG HEM VOORZICHTIG OVER DE LAMP.

WAT GEBEURT ER?

IS ER VERSCHIL MET DE EERSTE KEER?



Goede God,
Vandaag hoorden we hoe het is om
een leerling van Jezus te zijn. Een
leerling van Jezus verstopt zich niet.
Een leerling van Jezus laat zien wie
hij of zij is. Zoals zout smaakt hij aan
het eten, zoals een lamp licht geeft
in het donker, zo is iemand die
Jezus volgt.
Amen

**'De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en
jullie vrede geven.'**

Numeri 6:24-25

Volgende keer: Een verhaal over dopen.

Matteüs 5:13-16 | Laat zien wie je echt bent